

# Πόλεμος στη Γάζα

**Όλα τα κόμματα της ισραηλινής και παλαιστινιακής αστικής τάξης κατευθύνουν τους προλετάριους τους στη σφαγή του πολέμου προς άμυνα των κερδών τους και την επιβίωση του σάπιου καπιταλιστικού καθεστώσ**

**Κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, υπέρ της επαναστατικής ταξικής πάλης!**

Στα 75 χρόνια από το 1948 – όταν δημιουργήθηκε το εβραϊκό κράτος και ο παναραβικός εθνικισμός υπέστη κρίσιμη ήττα στη Μέση Ανατολή, χάνοντας ίσως το τελευταίο του ραντεβού με την ιστορία – ο παλαιστινιακός πληθυσμός υπέστη απελάσεις, σφαγές, τρόμο και δίωξη χωρίς τέλος.

Σε αυτήν την εθνική καταπίεση που επέβαλε το κράτος του Ισραήλ, συνέλαβαν και άλλα κράτη στην περιοχή, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις διάφορες παλαιστινιακές παραστρατιωτικές οργανώσεις για τα δικά τους συμφέροντα. Πέραν από υποκριτικές δηλώσεις υπέρ του "παλαιστινιακού αγώνα", δεν απείχαν από δίωξης και σφαγές Παλαιστίνιων προσφύγων.

Στην Ιορδανία το Σεπτέμβριο του 1970, κοινές στρατιωτικές δυνάμεις της Ιορδανίας και της Συρίας κατέστειλαν μια εξέγερση με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων Παλαιστίνιων προσφύγων. Στον Λίβανο τον Αύγουστο του 1976, οι φάλαγγες, με τη συνεργασία της Συρίας, σκότωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους όλων των ηλικιών στον καταυλισμό Τελ αλ-Ζαατάρ. Το 1982, επίσης στο Λίβανο, οι φάλαγγες, με την συνοχή του κατοχικού Ισραηλινού στρατού, σκότωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους στην γειτονιά Σάμπρα και στο γειτονικό προσφυγικό καταυλισμό Σατίλα, στα προάστια της Βηρυτού.

Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον "παλαιστινιακό σκοπό", κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη μοίρα του παλαιστινιακού προλεταριάτου. Αντιθέτως, σήμερα όλες οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για τον πόλεμο, που είναι αναγκαίος για όλες τις αστικές τάξεις. Αλλά κάθε πόλεμος χρειάζεται ένα λόγο, μια δικαίωση.

Η ισραηλινή αστική τάξη θα εκμεταλλευτεί τις επιδρομές της Χαμάς για να δικαιολογήσει με βία την επιβολή εσωτερικής πειθαρχίας όλων των τάξεων και βίαιες ενέργειες κατά των παλαιστινιακών προλετάριων.

Η Χαμάς, αρχικά ένα πiónι του Ισραήλ εναντίον της Οργάνωσης Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, πρέπει να διατηρήσει το καθεστώς τρόμου στους προλετάριους της Γάζας, πρώτα απ' όλα αποτρέποντας τους από το να δραπετεύσουν από αυτήν τη υπαίθρια φυλακή, σε αντικειμενική συμφωνία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς μια μαζική εξορία θα σήμαινε τον αφανισμό της.

Ταυτόχρονα, η ΟΑΠ διοικεί τη Δυτική Όχθη εξ ονόματος του Ισραήλ και παραμένει σιωπηλή για τη μοίρα των ανταγωνιστών της στη Γάζα.

Ο στόχος που επιδιώκουν όλες οι αστικές τάξεις είναι να προκαλέσουν μια νέα σφαγή ως προετοιμασία για έναν περιφερειακό και ίσως γενικό πόλεμο.

Στο παρόν γενικό πλαίσιο ακραίας σάπιας του, ο καπιταλισμός είναι έτοιμος να εξαπολύσει θανατηφόρα όπλα για να τρομοκρατήσει και να υποτάξει εκατομμύρια προλετάριους από όλες τις πλευρές των μετώπων.

Εμείς, οι διεθνιστές κομμουνιστές, πρέπει να αποκαλύψουμε τους πραγματικούς όρους αυτής της απειλής, που πάντα κρύβεται πίσω από εθνικιστικά, δημοκρατικά, εθνικιστικά ή θρησκευτικά παραπετάσματα.

Πρέπει να πούμε στους Παλαιστίνιους προλετάριους να μην εξαπατηθούν από την αστική τους τάξη, που έχει πουληθεί στην υπηρεσία περιφερειακών δυνάμεων, ώστε να θυσιάζονται ως τροφή για τα κανόνια σε πολέμους που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους. Πρέπει να πούμε στους ισραηλινούς Εβραίους προλετάριους να αγωνιστούν ενάντια στην αστική τάξη τους και ενάντια στην εθνική καταπίεση των Παλαιστίνιων αδελφών της τάξης τους. Πρέπει να πούμε στους προλετάριους κάθε χώρας να μην μαγεύονται από τις σειρήνες της προπαγάνδας, που στηρίζουν τις δύο φονικές αστικές τάξεις στην προσπονητή διαμάχη Παλαιστίνης και Ισραήλ.

Η τρέχων σύγκρουση θα χρησιμοποιηθεί παντού από την παγκόσμια αστική τάξη για να τρομοκρατήσει το προλεταριάτο, να το αποσπάσει από τα ζωτικά του συμφέροντα, να δικαιολογήσει μέτρα επιδείνωσης των μισθών, νέες θυσίες.

Αντιθέτως, εμείς οι κομμουνιστές πρέπει να πούμε στους προλετάριους ότι η απόρριψη του πολέμου ξεκινά για τους προλετάριους με την επίταση του αγώνα των εργατικών συνδικάτων για μισθούς και τη μείωση των ωρών εργασίας.

Η αστική τάξη δεν θα μπορέσει να κηρύξει τον πόλεμό της εκτός κι αν πείσει με προπαγάνδα ευρείες στρώσεις της εργατικής τάξης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την προπαγάνδα όχι μόνο απαντώντας με τις αλήθειες μας στα ψέματα της αστικής τάξης. Πρέπει να απαντήσουμε καθοδηγώντας τον αγώνα των εργατών στις υλικές ανάγκες του προλεταριάτου, μια πρακτική εμπειρία στην οποία τα ψέματα και οι απάτες της αστικής τάξης και των υπηρετών της στην εργατική τάξη έχουν λίγη αξία.

Το προλεταριάτο, αντιμέτωπο με τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής του και τον τρόμο της καπιταλιστικής καταστροφής, θα δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο αγώνων που θα διασχίσουν θάλασσες και σύνορα.

Για να είναι επιτυχής αυτός ο νέος μεγάλος ταξικός πόλεμος το απαραίτητο όργανο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, το Διεθνές Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να ενισχυθεί.

**Διεθνές Κομμουνιστικό Κόμμα**  
**international-communist-party.org**