

# NEJ TILL BORGERLIG MILITARISM FÖR ETT VILLKORSLÖST FÖRSVAR AV ARBETARKLASSEN

**De imperialistiska blocken rustar upp igen för att förbereda ett världskrig.**

**Den internationella arbetarklassen kan bara svara genom att använda sitt enda vapen, klasskampen!**

De årliga militärutgifterna i världen har nu överskridit 2 200 miljarder dollar, kärnvapenavtalen mellan Ryssland och USA smulas sönder och makter som Tyskland och Japan rustar upp för första gången sedan andra världskriget, kriget i Ukraina hotar att uppsluka hela Europa och Syd kinesiska havet håller på att bli en enorm militariserad zon, en förerbådelse av kriget mellan USA och Kina som sannolikt kommer att omfatta hela mänskligheten.

Den internationella bourgeoisin höjer sina slitna nationalistiska fanor och uppmanar arbetarna att slakta varandra genom att vifta med totalitarismens, fascismens och pseudo-"kommunismens" bedrägliga boogeymen, som de av skillnader mellan raser och religioner.

Mot denna vidriga borgerliga propaganda svarar kommunisterna - denna nya proletära massaker som förbereds har bara en orsak: den är till försvar för den härskande klassens intressen och kapitalets vinster! Ett generaliserat krig kommer att vara imperialistiskt på alla fronter!

Trots den växande ekonomiska krisen och staternas och företagens växande skuldsättning, och medan regeringar runt om i världen ökar militärutgifterna, har den kapitalistiska ekonomin under de senaste tre åren drabbats av störningar av alla slag, å ena sidan överproduktion av varor, å andra sidan deras brist på marknaderna på grund av omöjligheten att fortsätta den kapitalistiska produktionen, som orsakas av profitkvotens tendens att sjunka, investeringarnas minskade lönsamhet och den ökande klyftan mellan produktionen, som är samhällelig, och konsumtionen, som bara är förbehållen ett fåtal.

Den globala kapitalismen, som är plågad av ekonomiska kriser, närmar sig kollaps. Den är på väg in i en sådan historisk kris att den gamla motsättningen mellan socialism och kapitalism håller på att förvandlas till en motsättning mellan socialism och mänsklighetens förintelse.

Kapitalets senaste stora ekonomiska kris, den som började i Förenta staterna 1929, kunde endast lösas genom andra världskrigets förstörelse och massaker. Denna globala imperialistiska massaker ledde till att mer än

70 miljoner människor, mestadels proletärer, förintades och att produktionskapaciteten nästan helt förstördes över hela planeten.

De tre decennierna efter kriget var en "guldålder" för kapitalismen. Medan de två imperialistiska blocken Sovjetunionen och Förenta staterna delade på krigsbytet och höll proletariatet i sina respektive inflytandezoner i schack, gynnades ackumulationsprocessen av den dynamik som fanns i återuppbyggnaden av den infrastruktur och de städer som förstörts av kriget.

Det skedde också en rad borgerliga revolutioner mot de ruttna koloniala och feodala regimerna, och kapitalismen fick fotfäste i jordens alla hörn, särskilt i Öst- och Sydasiens, Indien och Kina. Denna planetariska expansion av det kapitalistiska produktionssystemet har visserligen gjort det möjligt att ackumulera enorma vinster, men den har inte medfört välbefinnande för arbetarklassen, utan bara utvidgat elände och exploatering till hela världen. Majoriteten av världens 3,3 miljarder löntagare arbetar fortfarande för svältlöner, utan ekonomisk trygghet och under ovärdiga levnadsförhållanden.

Den ständiga tekniska utvecklingen av produktionsmedlen gör dock att kapitalets lönsamhet i produktionen kollapsar och att det drivs mot flyktiga och sterila investeringar i finansiell spekulation.

Men varje åtgärd från staternas sida för att begränsa krisen med hjälp av statsskulder ger till slut ingen effekt, och bourgeoisin, för att inte gå i konkurs, pressar världen till militära aktioner, som raderar ut alla dess skulder. Vapenproduktion för krig och själva kriget är det enda sättet som återstår för bourgeoisin att ta sig ur den överproduktionskris som stryper dess ekonomiska system.

Det är därför som de olika staterna och deras styrande partier sprider nationalism för att försöka binda arbetarna till den borgerliga klassens självmordsöde, som för att försvara sitt produktionsätt tvingas kasta världen ner i krigets, terrorns och svältens avgrund.

Men det är det internationella proletariatet, det är världens miljarder arbetare som besitter verktyget för att befria mänskligheten från det öde som kapitalisterna beseglat: KLASSKRIGET!

Nyligen har det förekommit omfattande strejkrörelser i vissa länder i Europa, i Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Grekland. Även i USA bevittnar vi omfattande strejker som omfattar olika kategorier. Dessa strider är ett exempel att följa.

Eftersom kapitalismen är ett ekonomiskt system som bygger på exploatering av

lönearbete kan arbetarklassens kamp för att försvara sina levnads- och arbetsvillkor motverka den kapitalistiska regimen och börja förbereda sig för att avvärja tredje världskriget. Varje kamp mot exploateringen av arbetskraften, varje förkastande av uppmaningar till uppoffringar i nationalekonomins namn är en kamp mot kapitalismen och dess krig. Kampen till arbetarklassens försvar skadar kapitalet och är förutsättningen för att försvaga den ökända borgerliga politiska regimen.

Det är nödvändigt att förena arbetarklassens kamp. För detta ändamål är det viktigt att återupprätta klassfackföreningar i varje land, att stärka dem där de redan finns, att motsätta sig regimens fackföreningar som samarbetar med staten och bossarna. Endast riktiga fackföreningar kommer att kunna kämpa för proletariatets enighet i handling, nationellt och internationellt.

Endast på detta sätt kommer det att vara möjligt att sätta de krav som förenar hela arbetarklassen på dagordningen för striderna:

- försvar och höjning av lönerna, med större höjningar för de sämst betalda;
- Förkortning av rytm, arbetstid och arbetsliv.
- Full lön till de arbetslösa.

Det är bara om dessa mål som arbetarnas strejker och demonstrationer kan konvergera, i tid och rum.

Detta är den oundgängliga förutsättningen för att proletariatet återigen ska kunna återgå till kampen, under ledning av sitt parti, Internationella kommunistpartiet, för att störta lönearbetets regim, för den kommunistiska revolutionen!

Partiet är förvaringsstället för mänsklighetens behov av kommunism, för klassolidaritetsens samvete, för den revolutionära marxismens vetenskap och för erfarenheterna från två århundraden av ärofyllda arbetarkrigar.

**Ned med kriget!  
Ner med kapitalets regim!  
Länge leve kommunismen!**

**Internationella Kommunistiska Partiet  
international-communist-party.org**